

Verslag openingsreceptie Time-2-Break

In het begin van het schooljaar hadden we als klas besloten om onze kennis en kunnen eens te tonen aan onze ouders, leerkrachten en directie. Dit zou gebeuren via een heuse openingsreceptie. Hierdoor konden we zowel wat meer informatie over onze oefenfirma zelf geven, maar ook over de verschillende afdelingen en de onderlinge taken ervan.

Het organiseren van dit hele gebeuren kan je uiteraard niet op een paar minuten regelen. Er moest goed nagedacht worden over wat er allemaal moest gebeuren en wie welke taak op zich zou nemen. Iedereen kreeg al snel een eigen taak, dit ging van het bestellen van de drank en hapjes tot het aanmaken van de naamkaartjes. Als een persoon zijn taak niet goed uitvoerde was de receptie verpest voor iedereen. Ons kennis en kunnen zouden we allen weergeven in een overzichtelijke Power Point. Deze moest duidelijk blijven maar toch ook boeiend genoeg om de volledige aandachtig te blijven behouden. In deze Power Point zou elk hoofd van zijn of haar afdeling dan zijn zegje komen doen. Wat deze afdeling inhoudt, de taken ervan, het tonen van enkele documenten die er gebruikt worden. (Website, spontane offerte, notulen, marktonderzoek...)

Er moest ook een goede locatie gevonden worden, waar we ten eerste een goede presentatie zouden kunnen tonen maar waar we ook de mensen de kans kunnen geven om een drankje en snackje te benuttigen. Ons oog is toen gevallen op de kapel. Deze geeft de perfecte mogelijkheid om iets te presenteren, vanwege het podium. We konden ook perfect al onze dranken en snacks bewaren in de keukens van deeltijds, die achter de kapel gelegen waren.

Na het vinden van een goede locatie werd het tijd dat we het eens langs de financiële kant gingen bekijken.

Het organiseren van een dergelijke receptie kost geld, en we zouden dit niet zomaar door de directie in onze schoot geworpen krijgen. We moesten op zoek gaan naar sponsors. Iedereen in onze klas kreeg deze taak. Er werd een officieel sponsorbewijs opgesteld en dan konden we allen aan de slag. Het zoeken van sponsors was een groot succes! We haalden maar liefst de kaap van 400-450 euro binnen. Hiermee konden we zeker en vast onze uitgenodigden in de watten leggen

Aangezien we dan een mooi budget bij elkaar gesprokkeld hadden konden ze beginnen met het nodige aan te kopen. Natuurlijk moesten we dit zo effectief mogelijk aanpakken. Onze leerkrachten kwamen af met het idee om een werkgroep op te starten. Dit waren een 4-tal personen die zich bezig gingen houden met het aankopen van de dranken en de snacks. De leden van deze werkgroep waren zorgvuldig uitgekozen. Dit moesten ten eerste gemotiveerde mensen zijn, maar ze moesten het zich ook kunnen permitteren om hun werk binnen de oefenfirma even te laten rusten.

Voor dat deze werkgroep kon beginnen aan te kopen, moesten we een voorlopige schatting hebben van het aantal aanwezigen op onze openingsreceptie. Voor deze informatie te bekomen deden we beroep op de afdeling Marketing. Zij kregen de taak op een uitnodiging te ontwerpen waarin natuurlijk duidelijk vermeld stond wie wij zijn, en wat we doen. Ook moesten ze op de achtergrond een klein strookje maken waarop stond of de uitgenodigde kwam, en met hoeveel personen dit zou zijn. Alle strookjes werden dan verzameld en zo hadden wij toch een zeker beeld van het aantal personen. Met dit aantal kon de werkgroep dan aan de slag

De datum naderde steeds sneller en sneller. En we waren nog niet helemaal klaar voor de grote dag. Onze PowerPoint raakte dan misschien wel meer en meer tot stand, maar deze was nog niet volledig gekend. Het was ook belangrijk dat alles in deze PowerPoint consistent was. De PowerPoint moest het zelfde lettertype hebben, ook de grootte was belangrijk, de zelfde animaties.. Ook de overgang van afdelingen moest op de zelfde wijze gebeuren. Alles moest kloppen, van begin tot het einde. Deze presentatie was dan ook voor mensen die niet erg onbelangrijk zijn in ons leven, we moesten en zouden ze allen trots maken. Meerdere malen moest dit inge oefend worden in de klas. Ook zijn we deze een paar keer gaan oefenen in de kapel.

Uiteindelijk was de grote dag daar. We moesten allemaal die ochtend al in onze kleren van de receptie naar school komen, omdat we na school niet de kans kregen om ons nog te gaan omkleden thuis. We moesten alle tijd die we hadden benutten om alles goed af te werken. Naarmate de dag vorderde, nam de spanning toe. Dit gaf misschien niet iedereen toe, maar je kon het van de gezichten aflezen. Een portie gezonde stress kan uiteraard nooit kwaad. Voor de receptie plaats kon vinden moesten er nog een paar kleinigheden gebeuren. Er moesten verkeersborden geplaatst worden zodat onze gasten wisten waar onze receptie plaats zou vinden. Ook was er nog een klein technisch probleem. Er was namelijk geen internet aanwezig in de kapel. Hierdoor kon bijvoorbeeld onze webmaster zijn website niet tonen. Gelukkig hebben onze leerkrachten en de verantwoordelijken van de ICT dit tijdig opgelost.

Het was zover, de eerste ouders kwamen toe. Gevolgd door onze vakleerkrachten en de directie. Na deze allemaal plaats namen konden we eraan beginnen. Het woord werd gedaan door onze algemeen directeur. Hij heette onze gasten welkom en begon onze oefenfirma bondig voor te stellen. Vervolgens waren de andere afdelingen aan de beurt. Niet enkel alle afdelingen werden besproken, ook enkele activiteiten van Time-2-Break, waar wij aan zouden deelnemen. Dit zijn 2 beurzen. Een nationale beurs in Hasselt, en ook een internationale beurs in Gent.

De presentatie verliep zeer goed, ondanks de zenuwen verliep alles vlekkeloos. We waren allemaal erg opgelucht en trots tegelijkertijd. We konden nu volop genieten van een verdiend drankje samen met onze ouders. Het werd nog een mooie avond waarmee me interessante gesprekken konden voeren met leerkrachten die we tijdens de schooluren misschien nooit zouden kunnen voeren. De reacties klonken allemaal het zelfde. 'Goed gedaan!', 'Jullie hebben ons echt verrast!', 'Ik ben trots op jullie!'. Deze avond kon niet beter eindigen. Na dat onze laatste gasten naar huis vertrokken, moesten we nog snel opruimen en dan konden we gelukkig ook allemaal naar huis gaan. Een vermoeiende avond, maar dat was het zeker en vast waard. Dit was zeker en vast een leuke ervaring voor allen.

Deze openingsreceptie had ons vast nooit gelukt zonder onze leerkrachten, bij deze willen we ze nogmaals bedanken

